

## **Orange Tilburg**

Geweld tegen vrouwen is een heel groot probleem: bijna de helft van alle vrouwen in Nederland krijgt hiermee te maken. Vaak wordt dit als vrouwenprobleem beschouwd terwijl het eigenlijk een mannenprobleem is: 9 van de 10 daders van geweld tegen vrouwen zijn namelijk mannen! Gelukkig zijn de meeste mannen geen dader, maar als mannen zich niet uitspreken tegen dit geweld of ervan weggijken, wordt het nooit opgelost. Op 3 december spraken mannen zich wél uit. Hoofdgast was Jacques Beemsterboer van de Nadine Foundation die in zijn lezing "Mam, ik bel je zo terug" het indrukwekkende verhaal van zijn dochter Nadine vertelde. Nadine werd 13 jaar geleden vermoord door haar ex-vriend. Jacques zoekt nu daders op in gevangenissen om met hen te praten over de impact van hun daden. Een ex gedetineerde die aan het programma 'puinruimen' meedeed was ook aanwezig en deed zijn verhaal. Daarnaast lazen Frans van der Meer (o.a. bekend als Ferry van de Zaaude), Arijan van Bavel (o.a. bekend als Adje) en Hans Kokke (oud wethouder SP Tilburg) verhalen voor van Tilburgse vrouwen die geweld hebben meegemaakt. De anonieme verhalen maakten veel indruk bij het publiek in een afgeladen Duvelhok. Eén van die verhalen werd ingezonden vanuit Stichting Stop Straatintimidatie en dit verhaal delen we hieronder.

*Toen ik 13 was kreeg ik voor het eerst te maken met seksuele straatintimidatie. Ik liep van school terug naar huis, toen een jongen naar mij riep of ik 'zijn stikkie wilde likken voor €5.' Ik voelde me vernederd en dacht wat overkomt mij nu, maar ik kon niet reageren. Ik was boos, maar tegelijkertijd overdonderd waardoor ik niets terug zei en snel door liep.*

*Als je voor de eerste keren geïntimideerd wordt, ben je verward en begrijp je niet waarom jongens en mannen dat soort seksuele opmerkingen naar je maken. Wat veel mensen onderschatten is dat het meisjes en vrouwen dagelijks overkomt en het normaal zijn gaan vinden dat het gebeurt.*

*Ik ben inmiddels 25 en het gebeurt nog steeds. Het wordt zelfs erger. Laatst was ik onderweg naar een bar, waar ik met vriendinnen had afgesproken. Onderweg daarnaar toe was een man die zijn riem en gulp langzaam opendeed terwijl hij mij aanstaarde.*

*Het is zo frustrerend, want je staat machteloos. Het liefst verkoop je hem een klap, maar hij zal altijd sterker zijn dan jij. Je zal het nooit van hem winnen. Als geruststelling zeggen mensen dat je het moet laten gaan, je moet je er over heen zetten, maar waarom moet ik sterk zijn? Waarom wordt er van de vrouw verwacht dat ze hiermee leert leven en zich aanpast?*

*De straten zijn van iedereen, maar dat soort mannen nemen de macht. Je voelt je minderwaardig door ze en hebt het gevoel dat je niet veilig over straat kan lopen. Want wat als hij overgaat tot handelen en het niet bij een opmerking blijft? Je moet als vrouw altijd op je hoede zijn, terwijl je daar helemaal geen zin in hebt als je over straat loopt of onderweg bent om iets leuks te doen.*

*Seksuele straatintimidatie heeft dan ook niets met flirten of sensualiteit te maken. Het gaat om macht; hij ziet je niet als gelijke, maar als een lustobject. Je*

*bent geen persoon meer, maar een ding waar hij alles tegen zegt wat hij maar wilt.*

*Seksuele straatintimidatie moet afgelopen zijn. Het is tijd dat de plegers zich aanpassen en aangepakt worden. De verantwoordelijkheid mag niet meer bij de vrouw liggen; het is geen probleem van het slachtoffer, maar van de pleger.*

De drukbezochte bijeenkomst met zo'n 75 mensen werd afgesloten door een presentatie van projectleider Laurens Kleijntjens, die zich hardop afvroeg waarom we, afgaande op de cijfers waaruit blijkt dat 9 van de 10 daders van geweld tegen vrouwen mannen zijn, niet meer de oplossing zoeken bij mannen. Vaak wordt vrouwen geadviseerd om een cursus zelfverdediging te volgen, of erger nog: wordt er van haar verwacht dat ze zich anders kleedt, niet te veel drinkt, zich thuis laat brengen of bepaalde plekken dient te vermijden. Dit noemen we victim-blaming. De oplossing ligt juist bij mannen die elkaar op fout gedrag kunnen aanspreken, het goede voorbeeld kunnen geven als rolmodel voor jongens en mannen, enz. We leven in een maatschappij waarin seksisme en genderongelijkheid genormaliseerd en gebagatelliseerd wordt. Hier zijn we allemaal verantwoordelijk voor dus we kunnen er ook allemaal iets aan doen. Dat verschil kun je iedere dag maken. Ook als je zelf niet dit soort schadelijk machogedrag vertoont, kun je bijvoorbeeld wel je vrienden erop aanspreken, slachtoffers bijstaan, of erover praten met andere mannen.

In het kader van Orange the World werd rond deze periode ook het Feniksgebouw oranje verlicht en deelden we oranje rozen uit op de markt aan zo'n 200 voorbijgangers waarbij we ondersteunende reacties ontvingen. De vrijwilligers die de rozen uitdeelden hebbe alle in het verleden relationeel geweld meegemaakt. De warme reacties van het publiek op de markt deed hen zichtbaar goed. Hieronder enkele voorbeelden:

*"Jullie doen goed werk. Mijn vriendin is door haar partner mishandeld. Zij is hierdoor bij jullie terecht gekomen en jullie hebben haar heel erg geholpen."*

*"Ik werk in de thuiszorg en heb hier wel eens mee te maken. Goede actie!"*

*"Een jonge vader met zijn zoontje heeft de roos aangenomen. En in plaats van goede actie zei hij meteen "Ik probeer op 3 december aanwezig te zijn.""*

*"Een vrouw van middelbare leeftijd zei, "goede actie, maar ik ken niemand die dit is overkomen" Toen ik (vrijwilliger Feniks) vertelde dat, indien je erover durft te praten, er heel veel vrouwen in de omgeving erover durven te praten." gaf zij mij gelijk. Een open communicatie hierover is heel belangrijk."*

Orange Tilburg werd naast onze vaste sponsor het Oranje Fonds mogelijk gemaakt door het Deltaplan-campagnefonds van Emancipator. Over het Deltaplan om jongens en mannen te betrekken bij de bestrijding van geweld tegen meisjes en vrouwen kun je meer lezen op onze website of [www.emancipator.nl](http://www.emancipator.nl).

